



Sjöstadsbon Mats Gothnier är miljöhandläggare på Länsstyrelsens enhet för naturvård. Foto: Anna Ehn, Skärgårdsstiftelsen

Korpen flyger över Sjöstan

Högt över Hammarby Sjöstad flyger de sägenomspunna korparna som för några decennier sedan var mycket ovanliga i stadsmiljöer.

BALKONGDÖRREN står på glänt, från Hammarby fabriksväg hörs ett stadigt brus och grannhusets fläktar susar. Högt över stadsljuden hörs också ett tydligt "korp, korp" från de blåsvarta, sägenomspunna och fruktade kråkfågarna.

– De undviker den tätaste bebyggelsen, säger Mats Gothnier som är Sjöstadsbo och miljöhandläggare på Länsstyrelsens enhet för naturvård. De kan även ses hos oss på Hammarby Allé. Det häckar ett par vid Skogskyrkogården, och ett par vid Källtorpsjön. Förmodligen

häckar de vid Isbladskärret på Djurgården också.

Det är smarta fåglar som kan anpassa sig efter nya omständigheter. De är allätare. Tar det slut på en typ av föda hittar de lätt en annan. Korpar är en av de intelligentaste av fågelarterna och är kända för att kunna lösa avancerade problem för att komma åt godsaker. De är också kända för sina lekar.

– Man kan se dem tumla runt på uppvindar och stört dyka mot varandra. De är otroliga akrobater och vet hur man

utnyttjar turbulens maximalt, säger Mats Gothnier.



*De städar upp
åt oss här i
Hammarby Sjöstad.*

På 60- och 70-talen var korpen en ovanlig gäst i bebyggda trakter, och det fanns ganska få kvar i skogarna. När jakten på kråkfågel upphörde började de långsamt öka i antal igen.

Korp är ett ljudhärmande namn. På fornsvenska hette korp "ramn" vilket bevarats i adjektivet ramsvart och namn som Ramsle och Ramberget På

danska och bokmål heter korpen ravn, och på isländska harfn. Där är det nära till engelska raven.

Korpar har spelat en viktig roll i mytologin, inte minst i asatron där Hugin och Munin satt på Odins axlar. De såg och hörde allt som hände i världen. Att de är asätare gör att de förknippats med döden, osaliga själar men också i rollen som trickster, den gudomliga skojaren. I nordamerikansk mytologi är korpen ofta en skapargud.

– Det är roligt att ha dem nära oss igen, säger Mats Gothnier, och de gör nytta. De tar reda på trafikdödade djur och man kan säga att de städar upp åt oss här i Hammarby Sjöstad.

Av: CHRISTINA HAMNQVIST

■ Korphoppsgatan

Namnet på Korphoppsgatan har tyvärr ingenting att göra med fågeln. En korp är också ett jordbruksredskap, en hacka med trekantigt blad som användes för att bända upp jordkorpor - att korpa upp dem. Någonstans där på vägen kom namnet Korphoppsgatan till på den tiden det var jordbruksmark på det som nu är ett stads kvarter i Sjöstan.

Bytte namn

Korphoppsgatan hette från början Korhoppgränd men staden beslutade 2002 att den skulle byta namn eftersom efterleden "gata" har en mer stadsmässig karaktär än "gränd".

UPPTÄCK EN DEL AV GREKLAND I SJÖSTAN

Välkomna till Ωréo – en autentisk grekisk pärla där det moderna och traditionella grekiska köket förenas och erbjuder er spännande smaker.

ΩRÉO

Restaurang Ωréo
Lugnets Allé 67 • restaurangoreo.se
08-660 83 36 • info@restaurangoreo.se

